



Sevgili dostlarım Merhabalar, dönemimizin bir ayını daha geri de bıraktık. Ağustos ayı kulübümüz için sakin geçmiş olsa da bölge toplantıları açısından yoğun ve verimli bir aydı. Ağustos ayında bölge toplantılarına benimle birlikte katılım gösteren dostlarıma çok teşekkür ederim. Bizler 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutlarken; 2430. Bölge olarak aramıza yeni bir kulüp ve 38 yeni Roteryen dostumuz katıldı. 30 Ağustos akşamı charter töreni yapılan Anatolia Rotary E-Kulübüne aramıza hoşgeldiniz diyerek, başarılar diliyoruz. Farklı şehirlerden üye adayları olmakla birlikte yurtdışından bile üye adayları olan kulüp, bölgemizin ilk E kulübü olma ünvanını taşıyor. Eylül ayının daha hareketli ve bol projeli geçmesini dileyerek, çalışmalarımızı 13 Eylül Dünya Sepsis Gününe odaklamak istiyorum. Bu haftaki mutat toplantımızda Stratejik planlamamızı ve projelerimizi değerlendirmek ümidiyle Zoom toplantımıza hepinizi bekliyorum.

Roteryen Sevgi ve Saygılarımla,

RTN. DB. Banu YEDİERLER

UR BAŞKANI
HOLGER KNAACK & SUSANNE

UR 2430.BÖLGE GUVERNÖRÜ
SERHAN ANTALYALI & ZÜMRÜT

GUVERNÖR YARDIMCISI
CENGİZ TURGAY & NİLÜFER

YÖNETİM KURULU

BAŞKAN
BANU YEDİERLER

SEKRETER
SİNEM ATAY GÖRÜR

SAYMAN
SAFİNAZ AYTEMİZ YAĞMUR

ÜYE GLDB. ADAYI
NİZAMETTİN ÇOBAN

ÜYE GDB.
ALPER AYALP

12 AĞUSTOS GÜNLÜ
TOPLANTI DEVAM ORAN
%60

19 AĞUSTOS GÜNLÜ
TOPLANTI GEÇİCİ
DEVAM ORANI %75

DÖRTLÜ ÖZDENETİM

Düşündüğümüz, söylediğimiz
ve yaptığımız şeyler :

1- GERÇEĞE UYGUN MU ?

2-İLGİLİLERİN TÜMÜ İÇİN
ADİL Mİ ?

3-İYİ NİYET VE DAHA İYİ
DOSTLUKLAR SAĞLAYACAK
MI ?

4-İLGİLİLERİN TÜMÜ İÇİN
YARARLI MI ?



NESRİN DOSTUMUZ SİNOP DİYOJEN RK ZİYARETİNDE DÖNEM GİVERNÖRÜ SERHAN ANTALYALI'YI YALNIZ BIRAKMADI.



“Sevgi cennet bahçesindeki elmalar gibi ağaçta yetişmez; sizin yaratmanız gereken bir şeydir. Ve hayal gücünüzü de kullanmalısınız.” Joyce Cary

Sanayi Devrimi esnasında, kaslarımızı makinelerle değiştirmeyi nasıl başaracağımızı öğrendik ve insanlar da daha çok zihinlerini kullandıkları daha yüksek maaşlı işlere geçtiler. Mavi yaka işlerin yerini beyaz yaka işler aldı. Şu anda zihinlerimizin yerini makinelerin nasıl alabileceğini çözmeye başlıyoruz. Eğer bunda da başarılı olursak, bize ne iş kalır ki?

Zenginliğin paylaşılması için pek çok farklı teklif var ve her birinin hem destekçileri hem de karşıtları mevcut. En basiti *vatandaşlık maaşı*. Bu sistemde herkes için hiçbir koşul ve gereklilik olmaksızın aylık bir ödeme alır. Kanada, Finlandiya ve Hollanda gibi bazı ülkelerde küçük çaplı bir dizi deneme yapıldı ya da yapılması planlandı. Belki de YZ entelektüel görevlerde bizi o kadar hızlı saf dışı bırakacak ki kalan tek işler düşük teknoloji kategorisinde olacak bence

Yaşamın geleceğini iyileştirmenizin iyi yollarından biri yarını iyileştirmektir. Günümüz insanı bunu yapma gücüne de sahip. Ama bu gücü kullanırken göz önüne alınması gereken bazı sorular da olacak. Bir sonraki bültende bunları da açmaya çalışırken sizin yardımlarınızı bekliyorum olacağım.

Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, 95 yıl önce çıktığı Kastamonu gezisinde tanıttığı şapka ile uluslaşma ve çağdaşlaşma yolunda önemli bir adım olan Kıyafet Devrimi'nin işaret fişeğini yaktı. Kıyafetlerin ve özellikle başlıkların farklı ırk, din, tarikat, sınıf ve mesleği temsil ettiğini biliyoruz. Devrimin asıl amacı ulusallaşmadır. Kimi giysiler halkı istismar etme amacıyla da kullanılır. “Hedef, halkın giysi ile bilimin ışığından uzaklaşıp sözde inanç adına çıkar çevreleri tarafından istismar edilmesini önlemektir”

Osmanlı Devleti'nin, çeşitli ırk, din ve uluslardan oluşan, çeşitli dilleri konuşan nüfusu ile ulusal olmaktan uzaktır“ Giysi, bu çoklu yapının, değişik halkların hemen tanınmasının bir yöntemiştir. Dinsel, ırksal, ulusal köken ve düşünceler başa takılan başlıkla kolayca görsel olarak anlatılmıştır. İnsanların kimlikleri giysiyle dışarıya yansıdığından, bunun en güçlü göstergesi olan başlığı görmek, sahibinin düşüncesini kavramak için yeterli olmuştur”. Fransız Devrimi ile birlikte ulus devletlerin oluşmaya başladığını, nüfusu farklı dinsel, etnik veya ulusal kökenli uyruklardan oluşan Osmanlı'da ayaklanmalar başladığı söylenebilir. Yöneticilerin dağılmayı önlemek adına reformlara yöneldiğini, 2. Mahmut'un askeri ve bürokratik kanattaki tüm Osmanlılara tek tip başlık olarak fesi getirerek Müslüman olan ve olmayanlara yönelik farklı uygulamaların son bulacağını anlatmak istediği olmuştur. “Atatürk'ün çağdaş uygarlığı yakalamak hedefiyle önderlik ettiği Türk devriminin giysi devrimi halkası da benzer bir düşünce taşır” Dini semboller olarak görülen bazı giysiler aracılığıyla bazı kimselerin “inanç istismarcılığı” yaptığı sabittir:

“Hedef, illaki Batı ülkelerindeki giysiyi giydirmek değil, halkın, bilim ışığından uzaklaşıp sözde inanç adına çıkar çevreleri tarafından istismar edilmesini önlemektir. Aynı çıkar çevreleri tarafından farklı anlatılmak istense de Kıyafet Devrimi ile resmi kullanımlar dışında katı yaptırımlar getirilmemiş, halkın aydınlandıkça doğruyu bulması beklenmiştir. İstiklal Mahkemeleri kimseyi şapka giymediği için idama mahkûm etmiş değildir; ancak Cumhuriyetin temel ilkelerini çiğneyenlere de hoşgörü göstermemiştir.” Ekonomik özgürlüğünü sağlayan hiç kimsenin türbelerden, yatırlardan, hurafelerden, sarıklardan beklentisi olamaz, “Ekonomik çöküntünün çaresizliği içinde inanmış görünenlerse, doğru gösterilince aydınlanmadan kaçmayıp ona yöneliyor. Bunun içindir ki Atatürk'ün açtığı ışıklı yolu karartmak isteyenler, tam da eskiden olduğu gibi halkın cahil kalmasını arzulayacaklardır.